

???

Brugsestraat 23

Herberg van 1884 tot 1899

Uitbaters:

1884 Vanpaemel Henri x Dejaeghere Julia



In de Brugsestraat 23 was er ooit een herberg: van 1884 tot 1899, maar de naam ervan konden we niet achterhalen. We kennen wel de uitbaters ervan: Henri Vanpaemel, schoenmaker en zijn vrouw Julia Dejaeghere. Henri's zoon, Leon, was hier in Hulste gemeentesecretaris van december 1931 tot 31 mei 1956. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Herman die gemeentesecretaris bleef tot aan de fusie met Harrelbeke in 1976. Herman is de vader van Leo die politierechter is in Kortrijk en van Theo, bakker op rust. Het Nationaal museum voor de Vinkensport, officieel geopend op 1 september 1984 in de Hazenstraat nr. 4, werd in april 2000 overgebracht naar deze locatie. Het museum werd opgedoekt in 2011.



Uiterst links slagerij Vanassche, nu De Vleeshoek. Daarnaast de woning van gemeentesecretaris Leon. Hier baatten diens ouders Henri Vanpaemel en Julia Dejaeghere een herberg uit.



Google streetview 2009



Huidige toestand

Weten we niet veel over Henri en Julia Vanpaemel, over hun zoon Leon (1894 - 1978) hebben we heel wat boeiende informatie. In het boek 'Den Boulevard' beschrijft auteur Stijn Geys 100 huizen van de Jakob Smitslaan en de Alfons Reydamslaan in Mol en hun inwoners. Hier vinden we Leon en zijn echtgenote terug...

OPVOEDER LEON VANPAEMEL: ADOLF REYDAMSLAAN 25



Impressie uit de jaren zestig

Bouwaanvraag:
1928¹²⁸

Eerste eigenaar:

Leon Vanpaemel (1894-1978) is afkomstig van het West-Vlaamse Hulste. Hij arriveert na de Eerste Wereldoorlog door een aanstelling als opvoeder aan de Staatsweldadigheidsschool. Hij huwt in 1921 met de Molse Louisa Vanderschoot (1896-1970).¹²⁹ Het gezin woont eerst in een van de ambtenarenwoningen van het gesticht in de Gasthuisstraat. In 1927 verwerft het koppel grond op den Boulevard, waarop zij in 1929 hun woning bouwen. Een paar jaar later, in 1932, verlaten zij Mol en verkopen zij hun woning. De beroeps carrière van Leon kent daarna een hoge vlucht. Vanaf december 1931 tot 31 mei 1956 is hij gemeente- en COO-secretaris in zijn geboortedorp Hulste.

Louisa VANDERSCHOOT, echtgenote Vanpaemel, Gasthuisstraat, 6, bericht aan het geacht publiek, dat zij zich gelast met het strijken van cols, manchetten, hemden, enz. Verzorgd werk.

GVM 29/1/1927



Het gezin Vanpaemel

Architectuur:

Vooral het karakteristieke torentje en de gekleurde baksteen herinneren aan de periode tussen de twee wereldoorlogen.

Op het bidprentje van Herman Vanpaemel (1923-1992) staat er een mooie verwijzing naar Mol:

*Zijn kinderjaren en zijn familie te Mol bleven altijd in hem leven, als ieder droombeeld soms mooier dan de daagse werkelijkheid.*¹³⁰

Het Molse verhaal van de familie Vanpaemel is inderdaad nog niet ten einde na hun vertrek in 1932. Bij de start van de Tweede Wereldoorlog zijn heel wat Mollenaars het uitgeweken echtpaar nog niet vergeten. In hun paniekvlucht naar West-Vlaanderen komen o.a. het gezin van schoolmeester Larosse en gemeentebediende Juul Derdin er terecht. Wanneer Louis Gheys - later bekend van transport Gheys - ook aankomt, begint hij meteen te vragen of iemand Leon Vanpaemel kent.¹³¹ Leon regelt voor elk van hen opvang in zijn geboortedorp.

¹²⁸ GAM, bouwaanvragen 1928.

¹²⁹ Het Annoncenblad van Moll, 30 april 1921.

¹³⁰ Bidprent van Herman Vanpaemel.

¹³¹ Gesprek met Herman Buyt op 17 februari 2016.



In de Gazette van Kortryk van 25 januari 1891 verscheen dit artikel. Hoogstwaarschijnlijk speelden de genoemde feiten zich af in dit café.